

## JOODS KIND

Henk Fedder

zij wacht hem elke avond aan de trein  
het meisje met d' on-Arisch zwarte haren  
met ogen die verstrakken in een staren  
of vader gauw de tunnel door zal zijn

forensen schuifelen langs de binnendeur  
en schieten van de trap in dagelijks jachten  
het donk' re kind kan enkel staan en wachten  
vlak bij het hokje van de conducteur

dan zwaait een mannenarm een verre groet  
op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen  
ze moet op slag hard naar haar vader rennen  
hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet

nu gaan zij samen door de late dag  
de man gebogen en van zorg gebeten  
het ratelstemmetje wil erg graag weten  
waarom ze nog niet naar het zwembad mag

o Heer ik heb vandaag één bede maar  
elk joods gezin wordt haast vaneengereten  
laat de Gestapo deze twee vergeten  
laat die in Jezus' naam toch bij elkaar